

Dankbaar aandenken aan



De heer
Frans Van Heddegem

echtgenoot van
mevrouw Georgette De Clercq

geboren te Oudenaarde op 28 april 1938 en
overleden in het AZ te Oudenaarde op 7 november 2008.

Lid van de Koninklijke Belgische Duivenbond

De namis wordt opgedragen op zaterdag 13 december 2008
om 19 uur in de St.-Eligiuskkerk te Maarke (Maarkedal).

Liefste Frans,

Te vroeg ben je van me heengegaan. We hadden nog zoveel plannen. Ik zal je verschrikkelijk missen, maar ik beloof je sterk te zijn. Ik draag je voor altijd in mijn hart. Tot weerziens,

Georgette

Liefste Pa,

Je was een duivenmelker in hart en nieren. Je ganse leven was er rond georganiseerd, je omringde je duiven met de meeste zorgen. De laatste maanden lukte het echter niet meer, dit was voor ons een teken dat we jou aan het verliezen waren. Ook al was het niet onverwachts, toch ben je onverwachts heengegaan. Je was ernstig ziek maar toch hoopten we nog eens met jou en ma naar huis te gaan, dit was de vurigste wens van ons ma. Het is ons echter niet meer gelukt. Je hebt hard gewerkt pa. Je bouwde een huis en een thuis met je eigen handen en met de hulp van je vrouw. Ook bij je kinderen heb je een handje toegestoken. Wij vergeten dit nooit.

Je zetel blijft nu leeg, we missen je stem, je laatste zoen, je handzwaai, je roepen naar je duiven. We beseffen dat je ziekte veel van je krachten wegnam, maar je klaagde nooit, je bleef hopen.

Je heengaan doet ons veel pijn, we zullen je missen.

Christof en Rosita, Els en Jo

Liefste opa,

Je was voor ons "onze opa duif". Je was een prachtige opa, we bewonderden je heel erg. We vonden je een goede duivenspeler. Je keek altijd uit naar onze bezoekjes. We brachten je aardbeien mee en je lievelingstaartjes. Zelfs in het ziekenhuis konden we je opfleuren met onze mooie tekeningen. Je kon zo goed met je kleinkinderen omgaan. Opa, je hebt veel voor ons betekend, je zal altijd in ons hartje verder leven. We houden zoveel van jou.

Justine, Lennart, Laurien en Emmelie

De familie dankt u
voor uw aanwezigheid en uw medeleven.

Zijn echtgenote,
Georgette De Clercq,

Zijn kinderen,
Christof en Rosita Van Heddegem – Van Den Abeele,
Jo en Els Vercaemst – Van Heddegem,

Zijn kleinkinderen,
Justine, Lennart, Laurien en Emmelie,

Het was onverwacht, maar toch verwacht.
Het was verwacht en toch nog onverwacht.

